



Gratis
meeneem
folder

Komwandeling

centrum Schaijk



Je zult kennis maken met de vele cultuurhistorische panden waar dit Brabantse dorp rijk aan is. Vele zijn nog in authentieke staat. Het zijn prachtige woonhuizen die destijds door de notabelen zijn gebouwd. Deze zijn afgewisseld met langgevelboerderijen. De wandeling gaat tevens door het Moesbos, een stukje natuur midden in een woonwijk. Schaijk kent vele winkels en horecagelegenheden waar je onder het genot van een drankje tot rust kunt komen.

www.vvvlancerd.nl



Platform Toerisme Landerd





- 1 Je vertrekt vanaf het kerkplein. Pastoor van Winkelstraat 3 is de R.K. Kerk St. Antonius Abt. Het eerste gedeelte is in 1894 gebouwd, het tweede gedeelte in 1902. Rechts naast de kerk staan een oude beuk en een prachtige plataan. Op het kerkhof bevinden zich nog een aantal oude grafkruizen en zerken. Links naast de kerk staat het H. Hartbeeld uit 1925. Dit is geschonken ter gelegenheid van een 40 jarig priesterfeest. In de kerk staat een oud Smits orgel, dit is te zien vanaf de Mariakapel.
- 2 Voor de kerk ligt het Pastoor van Spijckplein. Je vindt hier het Vredesmonument. Zowel links als rechts van de kerk ligt het kerkhof met daarvoor een muur die in 1933 ontworpen is door architect Gerard van Geenen. Het geheel heeft een expressionistisch uiterlijk en is opgetrokken in rode baksteen in een staand verband. De bovenkant wordt afgedekt met zwarte geglazuurde tegels. In de muur links is een poortgebouw opgenomen, afgedekt met zadeldak met geschubde leidekking en een expressionistisch gesmeed hekwerk. Op de kerkhofmuur rechts van de kerk staat een dodenlantaarn met gekleurd glas-in-lood en een koperen afdekking. Je steekt het plein over en gaat linksaf de Runstraat in.
- 3 Runstraat 7 is een langgevelboerderij in vrij oorspronkelijke staat met een rieten dak met wolfseinden.
- 4 Runstraat 3 - 5 is de voormalige burgemeesterswoning annex bierbrouwerij "De Zon", gebouwd in 1900 en 1907 door

A. Hoefnagel, burgemeester van Schaijk. In het rechtergedeelte van het pand was destijds de brandweerkazerne gevestigd.

- 5 Je gaat linksaf de Pastoor van Winkelstraat in. Nr 1 is de r.k. pastorie, gebouwd in 1865, met Neo-Gotische en Eclectische motieven. In de oostgevel bevindt zich een ingekaste jaartalsteen met de voorletters van de toenmalige pastoor: A.P.V.d.B. (A.P. van den Boogaard). In het tweede kwart van de 20ste eeuw werd aan de noordkant de pastorie uitgebreid met enkele dienstruimten. Het is een blokvormig tweelaags huis met een schilddak gedekt met schubleien. De voorgevel is vijf traveeën breed met hoekpilasters, siermetselwerk in fries en cordon en cementen plint. Er zijn getoogde muuropeningen met op de begane grond achtruits- en op de verdieping zesruits-vensters met daarboven wenkbrouwbogen. Het muurwerk bestaat uit handgevormde baksteen, gemetseld in kruisverband. Er zijn hoekpilasters met gele aanzetstenen. De rondbogige ingangspartij is omlijst door profielstenen. In het bovenlicht zit gekleurd glas-in-lood met een voorstelling van Christus als Goede Herder, gesigeneerd: van Woerkom, Nijmegen. In de andere bovenlichten van de begane grond zit eveneens glas-in-lood. Op de nok van het dak bevindt zich een smeedijzeren klokkenstoel met luidklokje. De pastorie heeft diverse authentieke interieuronderdelen, onder andere vier zwart marmeren schoorsteenmantels, stucplafonds met

geprofileerde lijsten, raam nissen met wegklapbare luiken. Onder het voorste gedeelte van het huis bevindt zich een stenen gewelfkelder. De uitbreiding heeft een L-vormige plattegrond, liggend onder gedeeltelijk wolf- en gedeeltelijk schilddak. De muren zijn van machinale baksteen gemetseld in kettingverband, voorzien van kruisvensters. Voor het huis bestaat de erfafscheiding uit een ijzeren hekwerk met pijlpunten en opzij uit een bakstenen schansmuur gedekt door een ezelsrug.

- 6 Kijk hier ook even naar het trottoir. Hier liggen enkele bijzondere tegels. Deze zijn geplaatst vanwege een jubileumjaar van de carnavalsverenigingen.
- 7 Pastoor van Winkelstraat 2. Dit, voor een dorp als Schaijk, grote herenhuis met koetshuis wordt in 1826 gebouwd door burgemeester Jan Domien de Groot (eerste burgemeester van Schaijk 1811-1834) als bierbrouwerij en burgemeesterswoning. Honderd jaar later in 1926 wordt er een winkel in gevestigd.
- 8 Pastoor van Winkelstraat 4-6-8. Reeds in 1661 was op deze plek een boerderij annex herberg gevestigd. In 1896 was er in dit pand, naast boerderij en herberg, ook een winkel gevestigd, die we vandaag de dag een "alleswinkel" zouden noemen. In 1934 wordt het pand grondig verbouwd: een gedeelte van het voorhuis wordt verhoogd om meer ruimte te creëren voor slaapkamers en bij het voorhuis wordt een veranda aangebouwd. De gehele kapconstructie wordt vernieuwd en het dak wordt van nieuwe dakpannen voorzien. In 1960 wordt ook het achterhuis op dezelfde manier verhoogd zodat ook hier slaapkamers gecreëerd kunnen worden.
- 9 Pastoor van Winkelstraat 5 is het voormalige gemeentehuis van de gemeente Schaijk. In 1950 krijgt architect Jan de Jong (1917-2001) uit Schaijk opdracht om het toenmalige gemeentehuis te verbouwen en uit te breiden tot een modern raadhuis in de stijl van de Bossche School. Het betreft een tweelaags gebouw met een schilddak gedekt met blauwe, opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Het metselwerk is uitgevoerd in rode baksteen in wildverband. Rondom het dak bevindt zich een brede kroonlijst van natuursteen. Hieronder is aan de voor- en zijgevels een fries aangebracht met daarop in een kleinere steensoort cassetten die per drie of vier gegroepeerd zijn. De meeste vensters liggen diep in de gevels waardoor het geheel een wat middeleeuws uiterlijk heeft. Later is er nog een losstaande kantoorruimte met een verbindingsgang bij- en aangebouwd.



- 10 Pastoor van Winkelstraat 13 is in 1896 gebouwd als langgevelboerderij door gemeentesecretaris Van der Heijden. In 1915 werd het een boerderij annex postkantoor en nadien, in 1926, is het slagerij Van Kraaij (thans 4e generatie) geworden.
- 11 Vanaf hier zie je aan beide zijden van de straat rhobiniabomen. Deze hebben een ruwe schors, in de bloeitijd dragen ze mooie grote bloemtrossen. In de volksmond worden deze bomen pseudo-acaciabomen genoemd. Ze geven het duurzame rhobiniahout.
- 12 Pastoor van Winkelstraat 20 is de voormalige burgemeesterswoning uit 1930, gebouwd door burgemeester Van der Heijden (1935 - 1951). Deze woning heeft een mooie voordeurpartij met balkon met daarboven een rond uilengat.
- 13 Pastoor van Winkelstraat 30 is een boerderij uit 1910 met siermetselwerk.
- 14 Pastoor van Winkelstraat 37 is de voormalige directeurswoning van de stoomzuivelfabriek uit 1912. Nadien is het een kapperszaak geworden.
- 15 Pastoor van Winkelstraat 45. Voorheen stond hier een langgevelboerderij met rieten kap met wolfseinden.
- 16 Je gaat de eerste weg rechts, de Akkerwinde in. De Walepoort is een seniorencomplex.

- 17 Je gaat de tweede weg rechts. Dit is de Van der Heijdenstraat, genoemd naar de familie van der Heijden die gedurende honderd jaar belangrijke gemeentelijke bestuursfuncties hebben vervuld. Je gaat de derde straat rechts, de Julianastraat in. Aan het einde van de straat ga je linksaf. Je bevindt je nu op het Europaplein.
- 18 Op de kruising ga je links af. Dit is de Schutsboomstraat. Blijf deze weg aan de linkerkant volgen.
- 19 Aan de rechterkant op nummer 24 staat het voormalige postkantoor en veldwachterswoning.
- 20 De boerderij/villa op nummer 42 is in 1938 gebouwd door Louis Zonnenberg, hij was molenaar van 1921 tot 1932.
- 21 Schutsboomstraat 43 is de notariswoning uit 1895, gebouwd door dhr. Gevers. Hij was notaris van 1895 tot 1932. Aan de voorkant zie je een oude plataan.
- 22 Na het pand 'Vloerenexclusief' aan de Schutsboomstraat tref je aan de linkerzijde een boom die gepland is ter ere van de kroning van Koning Willem Alexander.
- 23 Bij Schutsboomstraat 66, gebouwd in 1922, zie je het uilengat in de topgevel. Je steekt de kruising over (pas op gevaarlijke oversteek!) en gaat direct links de ventweg op.
- 24 Na 100 meter zie je de 'Schutkooi' uit 1886. Dit monument werd na de restauratie geopend op 18 oktober 1997. De

- Schutskooi diende voor opvang van onbekend loslopend vee. Je loopt terug over de ventweg en gaat aan het einde linksaf, de Hoekstraat in.
- 25 Je gaat de eerste weg rechts, Burgemeester de Grootstraat in.
- 26 Je neemt het eerste voetpad rechts naar het Moesbos.
- 27 Je houdt in het Moesbos het pad links aan.
- 28 Aan het einde van het pad ga je linksaf. Dit is de Van de Venlaan. Deze gaat over in Achter 't Ven.
- 29 Je gaat de eerste weg rechts, dit is de Spiering.
- 30 Je gaat op het einde van de straat rechtsaf en vervolgt de route over het voetpad aan het einde van de straat. Je bent nu op de Wieken.
- 31 Je neemt de eerste weg rechts.
- 32 Je gaat weer de eerste weg rechts, de Baansteen in. Aan de rechterkant zie je een waterpartij.
- 33 Aan het einde van de straat ga je rechtsaf (Kruilier) en direct linksaf, de Repellaan in. Deze gaat over in de Bruinsteeg.
- 34 Aan het einde van de straat ga je linksaf. Je bent nu in de Spil.
- 35 Aan het einde van de weg ga je rechtsaf, de Molenaarstraat in.
- 36 Aan het einde van de straat ga je rechtsaf, de Bossestraat in.
- 37 De Bergkorenmolen is gebouwd in 1887 door Johannes Dominicus Spanjers, molenaar van 1887 tot 1921. Ook



43

Bossestraat 63 is door J.D.Spanjers gebouwd, in 1903. De nu 100 jaar oude beuk is toen geplant door de familie Spanjers.

38 Bossestraat 61 is gebouwd in 1888 door L. Spanjers (bakkerij), met ingemetselde duivenslag, één gat ontbreekt. Duivenslag was metselwerk in de topgevel en kon bestaan uit 3, 5 of 6 gaten. Deze boerderij heeft er twee, één in de voor en één in de achtergevel. Door de Hertog van Brabant werd in 1656 duivenrecht verleend aan boeren die voldoende grond (4ha) hadden om duiven te houden. Ook zie je hier in de tuin een oude beuk.

39 Dan begint hier een mooie laan met Zwarte berken. Aan het einde van de weg ga je rechtsaf de Runstraat in.

40 Runstraat 17 is gebouwd in 1876 door dhr. van Erp, notaris van 1875 tot 1886.

41 Je neemt de eerste weg links, dit is de Netjeshof.

42 Je houdt links aan en gaat verder over het voetpad rond het dierenpark.

43 Aan het einde van het voetpad zie je rechts het Heemhuis de Komme. Hierin is een tentoonstelling van oude gereedschappen en gebruiksvoorwerpen op afspraak te bezichtigen. Je gaat rechtdoor en komt weer uit op het Pastoor van Spijkplein.



Scan de QR code of ga naar de Route.nl-app en zoek op wandelroute 1307843



03-2020 | © Gerwen Reclame

Rijksweg N324

